



SINT VITUS

Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum

Juli - Augustus 2013



'Verbonden in geloof', Petra Boersma

VERBONDENHEID

In de paastijd hebben we een nieuw eucharistisch gebed gebruikt. Dit is niet zomaar een eenmansactie van de pastoor. Onze bisschoppen hebben namelijk zes nieuwe eucharistische gebeden goedgekeurd om te gebruiken in de eucharistieviering. Deze zes gebeden zijn een aanvulling op de twaalf gebeden in ons kerkboek. De criteria waaraan de nieuwe gebeden moesten voldoen waren korthed en toegankelijkheid.

Naar mijn mening is die opzet gelukt: het zijn korte, krachtige gebeden met beeldend taalgebruik.

Kan de pastoor zelf geen eucharistisch gebed schrijven of een gebed uit een of ander boek gebruiken? Dat gebeurt wel eens, maar is eigenlijk niet de bedoeling, omdat je dan de verbondenheid met de lokale kerk verbreekt. Het goedkeuren van de eucharistische gebeden door de bisschop

kan hiërarchisch overkomen, maar is zo niet bedoeld. Onze parochie is deel van het aartsbisdom Utrecht. Het bisdom is de lokale kerk waarin de bisschop de eenheid van de kerk vertegenwoordigt. Dit komt tot uiting bij onder andere de chrismamis en de priesterwijding, die plaatsvinden in de hoofdkerk van het bisdom, waar de kathedra (zetel) van de bisschop staat; voor ons de kathedraal van Utrecht. Alle parochies in ons bisdom gebruiken dezelfde eucharistische gebeden en noemen de naam van onze bisschop. Op deze wijze zijn alle parochies in het bisdom met de bisschop en met elkaar verbonden. Ook het bisdom is op die wijze verbonden met andere lokale kerken, zoals het bisdom Haarlem of buitenlandse bisdommen.

In de vakantie kunnen we deze verbondenheid ervaren, wanneer we in het buitenland naar de kerk gaan. Al wordt de viering in een andere taal gesproken, de structuur van de eucharistie is herkenbaar. Daardoor kun je de viering volgen en ben je ook weer verbonden met onze parochie in Hilversum, waar ook in de zomer de eucharistie gevierd wordt. Vanwege de vakantietijd komen minder mensen naar de viering, maar gelukkig is iedere week de kerk open: er wordt gevierd en de lofzang van de Heer wordt gaande gehouden.

Ik wens u een hele goede vakantie toe en hoop u allen weer te mogen begroeten in het nieuwe seizoen, waar we starten met een parochieweekend met als thema 'Bekende ontmoetingen'. Een enthousiaste groep is dit veelbelovende weekend voor jong en oud aan het voorbereiden. Ook bij dit weekend is er sprake van verbondenheid: met elkaar en met bekenden van nu en uit de geschiedenis.

Mede namens het kerkbestuur moedig ik u aan om u in te schrijven voor dit weekend. Het zou geweldig zijn als hierbij zoveel mogelijk parochianen aanwezig kunnen zijn!

Vrede en alle goeds!
In verbondenheid,
pastoor Leen Wijker

WEL EN WEE

Eerste heilige communie

In een feestelijke viering op 2 juni jl. hebben Max van Wijk, Victor van Wijk, Luuk van Dam, Yonne van Geene en Amara Hoek hun eerste heilige communie gedaan. Een feest, omdat zij zelf de keuze hebben gemaakt om op weg te gaan met God. De kinderkerkkinderen zongen voor de eerste communicanten een mooi lied: 'Je bent een parel in Gods hand'. Als cadeau van de parochie ontvingen de vijf communicanten een kerkboek en een kalender vol inspiratie. In deze viering werd catecheet Mariëtte Smits hartelijk bedankt voor haar inzet bij Lering en Vermaak, de catechese voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Na lange tijd van meewerken aan Lering en Vermaak stopt Mariëtte met deze taak.

Examens

Het was examentijd! Veel jongeren hebben hun examen afgelegd of ronden hun studie af. Degenen die geslaagd zijn, wil ik van harte feliciteren en zij die hun studie hebben afgerond, wens ik succes bij het solliciteren naar een baan. Degenen die niet geslaagd zijn of nog een herkansing hebben, wens ik sterkte toe!

Op wereldreis

Onze organist en dirigent Bart Klijnsmit en zijn vrouw Willemien gaan in september voor een aantal maanden op wereldreis. Zij zullen eind november weer terug zijn in Nederland. Heb een mooie, goede reis en kom behouden weer terug!

Afwezigheid pastoor

De pastoor is afwezig van 29 juli tot en met 25 augustus. Voor pastorale noodsituaties kunt u zich wenden tot Margreet Vos-van Buuren, tel.06 - 51176332. De pastorie blijft bewoond.

Huwelijksinzegening

Ingeborg Jans en Philip Stom gaan vrijdag 20 september trouwen. Hun huwelijk zal om 15.00 uur in onze kerk worden ingezegend.

Doop

Dagmar Eilander, dochter van Jutta en Erik Eilander-van Maaren, zal in de eucharistieviering van zondag 15 september worden gedoopt.

PRISCILLA

De rommelmarkt

Dit jaar zal Priscilla weer geen rommelmarkt organiseren. Maar misschien zijn er mensen of is er een groep, die dit zou willen doen. Voor de zekerheid hebben we zaterdag 14 september aanstaande alvast bij De Akker gereserveerd. Als er interesse is, laat het mij dan vóór 15 juli weten, anders gaat de rommelmarkt dit jaar helemaal niet door.

Namens het bestuur,
Corry Giskes (035-6248167 of e-mail: keeskak@hotmail.com)

Aan alle parochianen

Beste parochianen,
Wanneer jullie dit lezen, heeft het bestuur van Priscilla met het kerkbestuur gesproken om door te geven dat onze vrouwenvereniging op 1-1-2014 ophoudt te bestaan. Dat gaat ons wel aan het hart, maar men moet ook zien dat de tijden veranderen. Het seniorenwerk zal door deze beslissing niet verdwijnen, want we zullen zorgen dat dit in goede handen komt.
Het bestuur van Priscilla

Aan de senioren

Beste senioren, Zoals jullie elders in deze Sint-Vitus hebben gelezen, stopt Priscilla per 1 januari 2014 als vereniging. Maar dat gebeurt niet zonder nog één keer een seniorenmaaltijd te houden. Dat zal zijn op dinsdag 29 oktober aanstaande om 18.00 uur in De Akker. En we maken er echt een feest van! Meer informatie in de volgende Sint-Vitus, maar houd die avond alvast vrij.
Het bestuur van Priscilla



INFO

Vieringen

In de maanden juli en augustus zijn er geen ochtendvieringen op de woensdagmorgen. Ook vervalt de aansluitende open kerk voor gesprek en gebed in deze maanden. We starten hier weer mee op woensdag 4 september aanstaande.

Open kerk religieus erfgoed

Op zaterdag 20 juli zijn er in diverse kerken in Hilversum interessante exposities te zien. Van 13.00 uur tot 16.30 uur kan het publiek een soort museum-/kerkentocht maken door Hilversum.

In de rooms-katholieke St. Vitus zijn schilderijen van Antonius Brouwer te zien. Toen de schilder zich in 1860 voorgoed in Hilversum had gevestigd, schilderde hij een groot aantal altaarstukken, kruiswegstaties en christelijk-historische werken.

Verder zijn er exposities in de Regenboogkerk en in de Grote Kerk. In onze kerk is door gemeenteleden gemaakte schilderkunst en keramiek te zien. Bij het Leger des Heils wordt bij een kop koffie verteld over het werk van het Leger. De rooms-katholieke kerk Onze Lieve Vrouw is ook geopend. Alle deelnemende kerken nodigen u van harte uit om langs te komen.

Data catecheseweekends

De regionale catecheseweekends Agatha en Utrecht zijn voorlopig vastgesteld op 7 - 9 februari 2014 voor de leeftijdsgroep 14-17 jaar en op 4 - 6 april 2014 voor de leeftijdsgroep 9-13 jaar.



UIT HET KERKBESTUUR

Gemeentevergadering

Op 22 mei jl. heeft de halfjaarlijkse gemeentevergadering plaatsgevonden. Hierin kwamen onder andere de mutaties in het kerkbestuur aan de orde. Dio van Maaren en Antonie van Aartsen hebben het kerkbestuur verlaten en Erik Molenaar en Inge van Maaren zijn het bestuur komen versterken, respectievelijk per januari en juni 2013. Er is uitgebreid stilgestaan bij het financiële verslag, dat dit jaar voor het eerst door Mario Treffers is opgesteld. Doordat de cijfers op een nieuwe manier werden opgesteld, conform de werkwijze van de landelijke kerk, waren er de nodige vragen en opmerkingen, die blijk gaven van een grote betrokkenheid. De vragen zijn hoopelijk naar tevredenheid beantwoord.

Alice Parmentier heeft een enthousiaste presentatie gegeven over het parochieweekend, dat op 7 en 8 september zal plaatsvinden in Blaricum. Onze synodaal Jillis van Maaren heeft het verslag van de synode van 2012 met ons doorgenomen. Hierbij kwam ook de vraag aan de orde, welke thema's wij op de synode van 2013 zouden willen voordragen. Omdat dit nog geen concreet voorstel opleverde, komen we hier op de volgende gemeentevergadering op terug. Tot zover enkele indrukken van de vergadering. Het complete verslag zal in juli op de website geplaatst worden, achter de inlogcode.

Tweede synodaal.

Zoals in de Vitus van april al is vermeld en ook tijdens de gemeentevergadering van 22 mei is besproken, heeft Theo van Asselt zich teruggetrokken als tweede synodaal. Mocht u interesse hebben om deze taak op u te nemen, of mocht u een geschikte kandidaat weten, dan kunt u dit melden bij de pastoor. Om de taak goed te kunnen invullen is nodig: verbondenheid met en kennis van het reilen en zeilen van de parochie en van de kerk. Ook strekt enig financieel inzicht tot aanbeveling. De synodaal wordt verwacht op de jaarlijkse landelijke synode en op de clustervergadering(en). Daarnaast zal de synodaal een bijdrage leveren aan de voorjaars- en najaarsgemeentevergadering. Wie de nieuwe tweede synodaal wordt, zal worden besloten tijdens de eerstkomende gemeentevergadering. Bij meer kandidaten zal er worden gestemd.

Kerkbalans

In het eerste halfjaar van dit jaar is er tot nu toe € 21.035,89 binnengekomen. We streven dit jaar naar een totaalbedrag van

€ 45.500,-. Het kerkbestuur dankt een ieder die zijn of haar bijdrage al heeft overgemaakt en ziet de overige toegezegde bedragen graag tegemoet. Mocht u het strookje met uw toezegging voor 2013 nog niet hebben ingeleverd, dan kan dit alsnog bij onze penningmeester mevrouw Margreet Vos - van Buuren, Cameliastraat 13, 1213 EC Hilversum. Maar u kunt het haar natuurlijk ook persoonlijk overhandigen

wat is de kerk u waard?

VISIEDAG KERKBESTUUR



'Het nieuws dat onze Grondlegger van plan was ons binnenkort op te zoeken, kwam op zijn zachts gezegd onverwacht en was nogal schokkend.' Aldus agendapunt één, de opening van de visiedag van het kerkbestuur op 14 juni jl. Na deze zin bleef het even stil. Daarna volgde een levendig gesprek over hoe onze reactie zou zijn wanneer zo'n bericht ons zou bereiken. We keken met andere ogen naar onszelf, naar de viering, naar 'kerk'. Stelden elkaar vragen die eigenlijk nooit eerder ter tafel waren gekomen. De gedachtenwisseling was de opmaat voor een lange dag, waarin de leden van het kerkbestuur terugkeken op het seizoen. Met die ervaringen van het afgelopen jaar, de plussen en de minnen, werd verder gedacht naar de komende tijd. De groeiende secularisatie, het verdwijnen van (invloeden van) het christelijk geloof uit het publiek domein wordt ook in onze parochie ervaren. De concurrentie van spiritualiteitsvervangers en volle agenda's, maar ook de verschillende verwachtingen van wat een kerkgemeenschap aanbiedt en vraagt, vergen dat we zorgvuldig en creatief moeten omgaan met onze opdracht als kerk, de boodschap van de Grondlegger, en met mensen en middelen. En hoe goed is het dan om op te merken dat er zoveel parochianen trouw zijn in de kerkgang, deel willen zijn van die geloofsgemeenschap, bereid zijn klussen op zich te nemen en meedenken over St. Vitus aan het Melkpad. Op zo'n visiedag wordt er weinig vergaderd. Beslissingen, afspraken, het past allemaal op minder dan een half A4'tje. Wat dat betreft is zo'n lange dag weinig effectief. Maar hoe waardevol is het ook een keer tijd te nemen om het samen eens te hebben over de onderliggende lagen, de kern weer op te diepen, elkaar te bevragen, uit te dagen en te enthousiasmeren. Een aanrader, zo'n visiedag voor kerkbesturen en allerlei groepen van mensen die samenwerken. En dat vergaderen en concrete afspraken maken doen we ook weer binnenkort. Graag zelfs.

DAG	FEEST	BIJZONDER- HEDEN	OPEN KERK (ZA. VOORAF)	BLOEMEN	ORGANIST	VOORG.	KOSTER	MISDIENAARS	DEURWACHT	AFKOND.	KK GROOT	KK KLEIN	KK RESERVE	KOFFIE
07-Jul	7 Pinksteren (9)		Bart/Anita	Ingeborg	Bart K.	Schoorl	Antonie	Marijke, Belinda	Hans	Yvonne	geen	Laurette	geen	x
14-Jul	8 Pinksteren (10)		Dio	Gerda G.	Gerard	Wijker	Goos	Antonie, Margreet	Belinda	Erik	geen	Yvonne	geen	x
21-Jul	9 Pinksteren (11)		Benne	Martien C.	Bart S.	Wijker	Belinda	Belinda, Gerard S.	Dio	Margreet	geen	Alice	geen	x
28-Jul	10 Pinksteren (12)		Antonie	Corry	Bart K.	de Jager	Antonie	Antonie, Gerard S.	Martien C.	Inge	geen	Annemarie	geen	x
04-Aug	Transfiguratie	Schrift en gebed	Chris	Gerda V.	Gerard	Lektoren	Chris	Belinda	Marieus	Henny	geen	Jutta	geen	x
11-Aug	12 Pinksteren (14)		Rita	Anneke	Gerard	Kinneging	Belinda	Antonie, Gerard S.	Henny	Inge	geen	Lisa	geen	x
18-Aug	Ontslapen H. Maagd Maria		Inge	Ingeborg	Bart S.	de Haan	Antonie	Belinda, Antonie	Martien C.	Yvonne	geen	Amara	geen	x
25-Aug	14 Pinksteren (16)		Bart/Anita	Anne	Bart K.	Schoorl	Goos	Marijke, Margreet, Gerard S.	Rita	Erik	Alice	Judith		Janneke, Corry
01-Sep	15 Pinksteren (17)		Dio	Gerard S.	Gerard	Wijker	Marijke	Belinda, Margreet	Hans	Inge	Yvonne	Dominga	Paul	Gery, Gerard S.
08-Sep	16 Pinksteren (18)	parochieweekend	Benne	Gerda G. / Christi	Jan H.	Wijker	Goos	Mieke, Amara, Yonne		Henny	x	x	x	x
15-Sep	17 Pinksteren (19)		Chris	Ingeborg / Yvonne	Jan H.	Wijker	Chris	Lisa, Daan	Margreet	Yvonne	Annemarie	Amara/Yonne		Annemarie, Erik
22-Sep	18 Pinksteren (20)		Antonie	Martien C. / Corry	Jan H. of Gerard	Dejonge	Belinda	Jesse, Luuk	Dio	Margreet	Jutta	Jo		Jutta, Piet
29-Sep	H. Aartsengel Michael		Rita	Anne / Gerda V.	Jan H.	Lippe	Antonie	Mieke, Amara	Belinda	Erik	Dominga	Susanne		Karen, Marijke
06-Oct	Oogstviering		Inge	Gerda G. / Christi / Ingeborg / Yvonne	Jan H.	Wijker	Goos	Mieke, Jesse	Henny	Inge	Nienke	Ingrid	Rachel	Annemarie, Gerard S.
13-Oct	21 Pinksteren (23)		Bart/Anita	Jannie / Gerard S.	Jan H.	?	Marijke	Marijn, Amara	Marieus	Henny	Yvonne	Judith		Janneke, Corry
20-Oct	22 Pinksteren (24)		Dio	Martien C. / Yvonne	Gerard	Wijker	Belinda	Bart	Martien C.	Yvonne	Alice	Herman	x	Gery, Erik
27-Oct	23 Pinsteren (25)	Schrift en gebed	Chris	Corry / Gerda V.	Bart S.	Lektoren	Chris		Rita	Margreet	Jutta	Susanne	x	Timo, Monique
03-Nov	Allerheiligen / Allerzielen		Rita	Anneke / Anne	Jan H.	Wijker	Belinda	Bart, Jesse, Daan	Hans	Erik	Annemarie	Judith	Paul	Piet, Annemarie
10-Nov	25 Pinksteren (27)	handoplegging/ zalving en gebed	Antonie	Jannie / Gerard S.	Jan H. of Gerard	Wijker/Dejonge	Antonie	Mieke, Luuk	Margreet	Inge	Lisa	Amara/Yonne		Karen, Erik
17-Nov	26 Pinksteren (28)		Benne	Martien C. / Yvonne	Gerard	?	Goos	Daan, Lisa	Belinda	Yvonne	Rachel	Hank	Herman	Janneke, Corry
24-Nov	Verjaardag van Kerkwijding	60-jarig piesterjubiläum Em. Pastoor Blom	Inge	Corry / Gerda V.	Jan H.	Wijker/Blom/ABvU	Marijke	Susanne, Bart, Luuk	Dio	Henny	Yvonne	Jo		Annemarie, Marijke
za. 30-nov-2013	25-jarig priesterjubiläum				Jan H./Bart K.	Wijker/ABvU	Allen	Marijn, Amara, Yonne, Mieke	Henny, Rita					John, Ingrid
01-Dec	1advent	Schrift en gebed	Bart/Anita		Gerard	Lectoren	Antonie	Jesse, Daan	Marieus	Margreet	Nienke	Judith	Jutta	Jutta, Gerard S.
08-Dec	2advent		Chris	Gerda G. / Yvonne / Ingeborg	Jan H.	?	Chris	Mieke, Susanne	Martien C.	Erik	Dominga	Herman		Timo, Monique
15-Dec	3advent		Benne		Bart S.	Wijker	Belinda	Mieke, Amara	Hans	Inge	Jutta	Judith		Piet, Karen
20 dec. 2013	Festival of lessons and carols					Wijker			Margreet					
22-Dec	4advent		Dio		Bart K.	?	Antonie	Lisa, Luuk	Belinda	Henny	Alice	Amara/Yonne	x	Janneke, Corry
24-dec.2013	Kinderkerstnacht	17.00u.				Wijker/Zeilstra	Allen							
24-dec.2013	Kinderkerstnacht	19.00u.				Wijker/Zeilstra	Allen							
24-Dec	Kerstnacht				Jan H.	Wijker	Allen	Mieke, Marijn, Jesse, Daan	Dio, Henny	Yvonne	x	x	x	x
25-Dec	Kerstdag				Gerard	Wijker	Goos	Susanne, Amara, Yonne, Luuk	Marieus	Margreet	Lisa	Dominga	x	Gery, Erik
29-Dec	Zondag na Kerstmis		Antonie		Bart K.	?	Marijke	Bart	Martien C.	Erik	Annemarie	Susanne	x	Timo, Monique
31-Dec	Oudjaar				Bart K.	Wijker	Chris		Rita	Inge	x	x	x	x
1 jan. 2014											x	x	x	x
5 jan.				Gerda G. / Anne							Nienke	Ingrid	x	John, Ingrid
12 jan.				Martien C. / Gerard S.										

OPEN KERK & KERKENNACHT

Een dag die indruk maakte, die je bij blijft en die onverwachte ontmoetingen en ervaringen voortbracht: zaterdag 22 juni, open kerk Religieus Erfgoed en Kerkennacht. Vanaf 13.00 uur stonden de grote deuren van de kerk wagenwijd open om bezoekers te ontvangen. In de kerk had parochie-conservator Anneke de Ridder een expositie ingericht met kunstwerken van parochianen. Ikonen stonden opgesteld en fijne pentekeningen hingen aan de pilaren. Beelden, zoals De verliefde slakken, Farewell, Liggende vrouw, De Goede Herder, Tiptoe en abstract werk, waren tentoongesteld. Ook de stijlen en onderwerpen van de getoonde schilderijen waren zeer divers: Patti Smith, St Vitus-Patrick-Franciscusdrieluik, De Vuurvogel, Zuidoost, Damon Albarn, Feestende muzikanten en Verbonden in geloof. Zelfs een mini-canvaschilderwerkje met het portret van pastoor Wijker was te zien. Sterk in beeldtaal waren ook de geëxposeerde foto's, micro-fotografie in kleur en een haast tijdloos zwart-wit. De reacties van bezoekers waren zo positief, dat we zo'n tentoonstelling met 'eigen werk' zeker een keer zullen herhalen. Anneke vermoedt dat er meer parochianen zijn met (nog) ongekend creatief talent. Hopelijk staat ook hun werk een volgende keer opgesteld in de kerk!

Heiligen, Helden & Hufters

En dan zaterdagavond, 20.00 uur: Nobuts, Nederlandstalige rock met een verhaal, start vanaf het podium op het kerkplein ons programma van Kerkennacht 2013. Eerder al, in 2008, hebben we kennis kunnen maken met de Nobuts, toen het kruiswegconcert *In Via Sacra* werd uitgevoerd. De band speelde op de Kerkennacht zo'n drie kwartier voor een klein, maar enthousiast publiek. Vanwege de toenemende regenbuien (zanger/gitarist Nico Knibbe had het publiek al uitgenodigd in de podiumtent te komen schuilen!) werd besloten om het vervolg van het buitenprogramma naar binnen te verplaatsen.

In de kerk hield Dio van Maaren eerst een korte 'preek', waarin hij het thema van de Kerkennacht toelichtte. De avond ging verder met Leo Blokhuis, die aan de hand van verschillende muziekfragmenten vertelde hoe hufters soms in een song als helden werden neergezet en hoe tekstschrijvers van een lied ook zichzelf herkenden in veroordeelden.

Met hun uitvoering van *Quator pour la Fin du Temps* van componist Olivier Messiaen namen Bart Klijnsmit (piano) en Antonis Pratsinakis (cello) de aanwezigen mee naar mei 1940. Messiaen werd toen geïnterneerd in een krijgsgevangenenkamp nabij Görlitz en in die periode schreef hij dit kwartet. De titel *Quator pour la Fin du Temps* is geïnspireerd op een tekst uit de Openbaringen van Johannes, waarin een engel uit de hemel neerdaalt en het einde van de tijd aankondigt. De vertolking door Klijnsmit en Pratsinakis, die ook nog werken van Arvo Pärt en J.S. Bach speelden, was een stilmakend, indrukwekkend moment op de avond.

In deel twee van het avondprogramma vervolgde Leo Blokhuis zijn muziekverhaal, van psalm 137 naar de zomerhit van Boney M. en meer. In korte filmpjes kwamen zeven drempels langs; zeven eerlijke, maar afwijzende reacties op de vraag naar werken van barmhartigheid. Geen tijd, geen zin, onmacht, schaamte ... In een presentatie van tekst en beeld werd een klein monument opgericht voor een mens die held of misschien wel heilige genoemd mag worden: Alberto Ramento, de vermoorde bisschop van de Filippijnse zusterkerk, de bisschop van arbeiders en boeren. Lijden en droefheid klonken ook door in de twee uitvoeringen van het *Stabat Mater*. Begeleid door organist Bart Klijnsmit zong sopraan Evelien Dijk de tekst over de rouwende moeder Gods bij haar stervende Zoon. Het was tegen middernacht toen de grote kerkdeuren weer dicht gingen. In het gastenboek dat de hele dag in de kerk had gelegen voor reacties van bezoekers, schreef iemand:

*een kerk vol schoonheid
en band die licht brengt
en alle zegen komt van boven
het was mooi*



PAROCHIEWEEKEND

In het weekend van 7 en 8 september gaan we met elkaar naar De Woensberg in Blaricum voor een goed en gezellig parochieweekend. De aanmeldingen stromen al lekker binnen en wij hebben er al veel zin in. We verblijven daar op een prachtig terrein met een paar mooie huizen waarin we kunnen overnachten en ons programma hebben. Van een aantal parochianen hoor ik verschrikte geluiden over kamperen. Maar let op: we hebben een aantal blokhutten (zie foto) en een aantal vijf- en tweepersoonskamers in het hoofdgebouw waarin we overnachten. Mocht u/je dit te luxe vinden, dan mag u/je ook een eigen tent of caravan meenemen. Er is een kampeerterrein bij deze blokhutten aanwezig.

Wat gaan we deze twee dagen onder andere doen: diverse workshops (djembé, creatief, verdieping, taart decoreren, etc.), seminar, kampvuur, klemsen, quiz, eten, zondagochtendviering, wijntje drinken. Kortom: we hopen op een sfeervol weekend, waarin we enerzijds verdieping en anderzijds veel gezelligheid met elkaar hebben.

Mocht je twifelen of je blijft slapen? Doe het gewoon. Want wanneer heb je nu de leukste gesprekken? Dat is toch 's avonds bij het kampvuur! Mocht het overnachten nu echt niet lukken: dan kunt u ook als daggast komen. Als het vervoer een probleem is: laat het ons weten, we helpen graag bij de oplossing. Elke zondagmorgen ligt er na de viering een groot karton in De Akker waarop u zich kunt aanmelden voor dit weekend. Wij hopen u, jong/oud/puber/en alles daar tussenin, allemaal te ontmoeten in Blaricum.

Anita, Bart, Laurette, Annemarie, Herman, Alice, Mariëtte, Yvonne, Benne, Anne Marie.

PS. Laatste nieuws Parochieweekend: workshop 7 Life Languages door Renate van Halen Zeven verschillende communicatie 'talen', hoe communiceer jij?



ZOMERGEDICHT



Stop met het werk,
stop met de zorgen,
stop met de slaafse
doordeweekse sleur.
Stop met de haast
en het hollen.

Leg alles stil:
machines, muizenissen,
onmin, verdeeldheid,
jaloezie en achterdocht.
Word stil in jezelf.
Ouders maken weer tijd
voor hun kinderen.
Kinderen maken tijd,
om te spelen.
Mensen worden nomaden,
op zoek naar nieuwe dingen.
Vakantie is zwerven,
terugvinden wat verloren was:
man en vrouw, kinderen,
zichzelf,
een stukje natuur,
de hemel op aarde,
weldoende rust,
het verloren paradijs,
ja misschien ook God.

*(Uit: De zondagsmis,
Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther)*

VIERINGEN

Vieringen op zondag beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Op woensdag is er doorgaans een gesproken eucharistieviering om 9.45 uur. Toegang via de zijdeur van de kerk.

06 augustus:

Gedaanteverandering van de Heer,
Dienst van Schrift en Gebed

18 augustus:

Ontslapen van de H. Maagd Maria

Extra collecten:

7 juli: Publiciteit

4 augustus: Honoraria

COLOFON

Redactieadres

Melkpad 14
1217 KC Hilversum
E-mail: redactie@stvitus.nl

Kopijsluiting

De kopij voor het volgende nummer van de Vitus kan worden ingeleverd tot **zondag 11 augustus, 16.00 uur**.

Parochiegegevens

Pastoor Drs. L.E. (Leen) Wijker
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 035 624 80 09
(op werkdagen bij voorkeur tussen 9.15 - 9.45 uur)
E-mail: pastoor@stvitus.nl

Secretariaat kerkbestuur

Erik Molenaar
Middenstraat 61
1381 XB WEESP
Tel: 0294 77 69 77
E-mail: secretarisvitus@live.nl

Penningmeester

M.J.G. (Margreet) Vos - van Buuren
Cameliastraat 13
1214 EZ Hilversum
tel: 06 511 76 332
E-mail: vosvanbuuren@hetnet.nl
ING Bank: 65.84.44.522
Postbanknummer 16.38.69
t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum

Ophaaldienst

Wilt u naar de kerk, maar heeft u geen voer? Neem dan contact op met Antonie van Aartsen. (tel: 035 6859810)

Website

www.stvitus.nl

AGENDA

2 juli	19.30	Kerkbestuur
16 juli	20.00	Kerkbestuur
20 juli	13.00	Open kerk religieus erfgoed Landkamp (8 -14 jaar)
26 juli - 3 augustus		Pastoor afwezig
29 juli - 25 augustus		ZAKamp (15-19 jaar)
03 - 10 augustus		Internationaal Lekenforum in Berlijn
14 - 18 augustus		Kerkbestuur
03 september	20.00	Parochieweekend
7 - 8 september		Open Monumentendag
14 september	10.00	Open Monumentendag
15 september	12.00	Coördinatiecommissie liturgie
16 september	10.00	Bezoekersgroep
16 september	14.00	Seminarieidag
21 september	14.00	Lering en Vermaak
28 september	14.00	

EXTRA COLLECTES



Publiciteit (juli)

Een veel gehoorde verzuchting is dat onze kerk toch zo onbekend is. Niemand zit te wachten op een rel, waarmee de kerk in de belangstelling komt, maar positief nieuws haalt het vaak niet. Bekendheid geven aan onze kerk zal allereerst in de plaatselijke parochies moeten gebeuren; daar is de kerk concreet aanwezig. Landelijk wordt dit werk ondersteund met verzorgde uitgaven, zoals het blad De Oud-Katholiek, de boekjes ter bezinning in de Veertigdagentijd, de Advent e.d. Verzorgde publicaties en een verzorgde website kosten tijd en geld. Er zijn ook plannen om met korte filmpjes speciale onderwerpen meer onder de aandacht te brengen, maar daar is ook veel geld voor nodig. Help onze kerk in de bekendheid te houden en steun deze collecte in de maand juli.

Honoraria (augustus)

Van een uurtarief van € 60,- kijkt niemand echt meer vreemd op, maar een verzoek om voor een dik uur kerkdienst op de zondagmorgen maar contant af te rekenen ten bedrage van € 60,- zou bij de meeste kerkgangers wel in het verkeerde keelgat schieten. En toch zou je aan dergelijke bedragen moeten denken, ook bij de kerk, om haar in stand te houden, de pastoor een volwaardig salaris te kunnen geven en een beetje warme voeten te hebben op zondagmorgen. Jammer genoeg brengt de actie Kerkbalans wel veel, maar nog altijd te weinig op om de kerk te laten draaien en moest noodgedwongen de collecte voor de honoraria weer worden ingevoerd.

Het Collegiaal Bestuur is zich er van bewust dat een oproep voor een extra collecte wordt gehoord door dezelfde mensen die al vaak bijdragen; dat maakt de dank voor een bijdrage er alleen nog maar groter op.

Het Collegiaal Bestuur